

LAAT NU HEER,
DIE TROUW U DIENDE,
HEERLIJK IN UW
VREDE ZIJN.



Als wij aan de grenzen van ons leven staan,
Heer, neem ons dan bij de hand.

†

Vroom aandenken aan
de heer
MAURICE NAERT
weduwnaar van mevrouw
Rosa Vandewalle

geboren te Heist op 19 juni 1913
haastig overleden te Knokke-Heist
op 1 december 1980.

—
Wij zijn opeens alleen nu wij de stem van vader,
grootvader en vriend niet meer horen.

Nu dringt langzaam tot ons door hoe hij in het
leven stond bij vrouw en kinderen en bij de vele
mensen die hij kende.

Hij was de harde werker die zijn winkel met
grote ijver en eerlijkheid behartigde. En aan het
einde van zijn loopbaan vond hij nog de kracht
om een nieuwe taak op zich te nemen, waarin
hij zich verdienstelijk kon maken voor de ge-
meenschap.

Hij was de eenvoudige man, de vriend van
velen, tevreden met de kleine dingen van de

dag; die waren hem meer waard dan eerbe-
toon.

Met grote zorg en toewijding stond hij naast
zijn echtgenote en zo diep werd hun levensver-
bondenheid dat er iets in zijn leven stukging
bij haar afsterven. Die grote leegte werd soms
wat opgevrolijkt door blije kleinkinderen, of door
een gelukkig contact met familie en vrienden.
Maar nu is het stil geworden om ons heen.

Moge de barmhartige God zijn leven aanvaar-
den en ons de kracht geven om zijn goede
levensgaven aan elkander door te geven.

De families

NAERT, VANDEWALLE,
CLINCKEMAILLIE en DECKERS,
danken u van harte voor de blijken van
christelijke deelneming en gebed.

begr. m. rotsaert - heist - eddy-druk pvba